

Het leven van de zusters Redemptoristinnen in Sambeek: 119 jaar geschiedenis dat ik een kwartier moet gaan vertellen! Onmogelijk!

Enkele zusters uit Wittem van de orde der Redemptoristinnen stichtten in 1874 een slotklooster in Sambeek. De zusters vormden een kloostergemeenschap, die gericht was op een beschouwend leven vooral bestaande uit gebed en meditatie. De woongemeenschap was een gesloten gemeenschap met een hiërarchische structuur waarin de filosofie van de orde, de Heilige Regel volgens de stichters van de Redemptoristinnen, zuster Maria Celeste, werd nagestreefd. Naast het individuele gebed en meditatie kende de orde tal van collectieve uitingen van gebed en naleving van de H.Regel in de vorm van o.a. eucharistievieringen, lof, de 8 getijden per dag: de metten, lauden, priem, terts, sext, none, vespers en completeen.

Er waren koorzusters, werkzusters en lekenzusters. De zusters hadden hun eigen taken van huishoudelijke aard tot tuinwerkzaamheden en brood bakken.

Kortom: een woongemeenschap die tevens een leefgemeenschap was met ups en downs, waarvan ik er enkele benoem. Aankoop van percelen en woningen, uitbreiding van het gebouw, nieuwbouw van een boerderij, de ontberingen in de beginjaren zonder kachels, weinig voedsel en problematische ziektes waardoor zusters overleden zijn. Jaren van armoede, het oorlogsgeweld waardoor 2 zusters het leven verloren. De opgang in de jaren na de oorlog tot een grote populatie zusters, de modernisering van de orde na het Tweede Vaticaans concilie, de neergang van het aantal 'roepingen', de vergrijzing en ontgroening en uiteindelijk het vertrek naar het zuster bejaardenoord St Anna.

De zusters Redemptoristinnen hebben in hun Sambeekse slotklooster gewoond, geleefd en velen zijn hier gestorven tussen 3 september 1874 en 1 juni 1993. De laatste datum was de overgang naar de juridische voorloper van het Kloosterhuis. Deze 119-jarige periode in Sambeek is een deel van de rijke Roomse geschiedenis waarvan gelukkig veel bewaard is gebleven.

Ik wil me verder niet toespitsen op jaartallen en gebeurtenissen, maar laat u een pallet foto's zien die ik van Zr Cecilia, zuster Redemptoristin, hier aanwezig, en een zeer groot deel van haar leven in het Sambeekse Redemptoristinnenklooster heeft doorgebracht, heb mogen scannen. Deze foto's zijn bijzonder, omdat ze nog niet openbaar zijn. Laat u verrassen. Af en toe zal ik er iets bij vertellen en misschien heeft Zr Cecilia aanvullingen. Schroom u niet!